

## MAILBOX >>

### KLEIN

Vol interesse lees ik altijd de Sprout, de verhalen over ambitieuze ondernemers inspireren mij enorm. Toch kwam ik een uitspraak in de FYI van Louis Hoeks in uitgave 9 tegen, die mij enigszins raakte. 'Waarom blijft iedereen klein? Natuurlijk is het jammer als ondernemers gezellig voortpruttelen zonder over te lopen van ambities'. In mijn optiek is groei niet de enige ambitie die een ondernemer kan hebben. Wat is er mis met klein blijven en ondertussen jezelf verder ontwikkelen? Is groei in omvang de enige manier van groeien? Veel eenpitters ontwikkelen zichzelf juist door het vergaren van kennis en het opdoen van ervaring en vergroten daarmee hun omzet. In mijn ogen is iemand succesvol als hij de door zichzelf gestelde doelstellingen behaalt. Voor iedereen liggen die doelstellingen anders. Voor mij maken de vrijheid in het ondernemerschap, het uiten van mijn creativiteit, het zo ontspannen mogelijk ondernemen en het gevoel van voldoening ook deel uit van mijn doelstellingen, naast het onder de streep overhouden van voldoende inkomen.

**Marja van der Ende**

*Agaat Therapiepraktijk*

